



Ευχές και δηλώσεις προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασιλη Κορκίδη, για την εορταστική αγορά



Ο 13^{ος} μισθός δεν είναι ποτέ «δώρον άδωρον» για την αγορά

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται ικανοποιητικά και φαίνεται να κλείνει πιο κοντά στον τζίρο του Δεκεμβρίου του 2019 των 3,6 δις ευρώ και αρκετά μακριά από τον αντίστοιχο του 2020, που, λόγω του περυσινού lockdown, χάθηκαν σχεδόν 2 δις ευρώ.

Σημαντική «ένεση» για άλλη μια χρονιά ήταν τα χρήματα, που διοχετεύτηκαν στην οικονομία από τη χορήγηση του χριστουγεννιάτικου δώρου στον ιδιωτικό τομέα και υπολογίζονται περίπου στα 1,7 δις ευρώ. Το ποσό αυτό, κάλυψε κοινωνικές ανάγκες και σίγουρα τόνωσε την αγορά πριν τα Χριστούγεννα, ενώ θα ενισχύσει, εξίσου ουσιαστικά, την καταναλωτική δαπάνη τις τελευταίες εργάσιμες μέρες της χρονιάς, ώστε να κλείσει με θετικό πρόσημο.

Παράλληλα με την στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τον 13^ο μισθό ενισχύονται και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς, πέραν των καθαρών αποδοχών των μισθωτών, καταβάλλονται σημαντικές εισφορές, τόσο από τους εργαζομένους, όσο και από τους εργοδότες, παρά τις μειώσεις που επήλθαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2021. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Νοεμβρίου από τη βάση δεδομένων ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, το ισοζύγιο θέσεων εργασίας παραμένει θετικό κατά τη διάρκεια του έτους με 136.000 καθарές προσλήψεις. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη ρευστότητα του δώρου, βοηθούν σημαντικά κάθε χρόνο τις επιχειρήσεις, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο ποσοστό του επιπλέον εισοδήματος των εργαζομένων επιστρέφει, μέσω της κατανάλωσης, στα ταμεία τους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι, πριν την καταβολή του δώρου, 1 στους 4 καταναλωτές πραγματοποιεί τις αγορές με πιστωτικές κάρτες, δηλαδή με δανεικά, ενώ με την καταβολή του δώρου κάνει χρήση χρεωστικών καρτών και μετρητών.

Οι σοβαρές δυσκολίες ρευστότητας συνεχίστηκαν και φέτος, τόσο για τις επιχειρήσεις στο να καταβάλουν έγκαιρα το δώρο, όσο και για τους εργαζόμενους, λόγω της ενεργειακής ακρίβειας, στο να ξοδέψουν, ως συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος του 13^{ου} μισθού στα καταστήματα, εστιατόρια, ταξίδια και διασκέδαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύνολο περίπου 2,3 εκ. εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.162€ και το μέσο ημερομίσθιο στα 50€, το δώρο Χριστουγέννων έδωσε βαθιά οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά. Βεβαίως, κανείς δεν παραγνωρίζει την αύξηση του πληθωρισμού κατά 4,8% σε ετήσια βάση, που περιόρισε το διαθέσιμο εισόδημα, με κύριο μοχλό τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου που αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 15,9% και 31,7%.

Το συνολικό κόστος του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται στα 2,5 δις ευρώ, με τις συνολικές μεικτές αποδοχές των ασφαλισμένων μισθωτών να ανέρχονται στα 2 δις ευρώ, ενώ οι τελικές καθарές αποδοχές τους να κυμαίνονται στα 1,7 δις ευρώ. Ο 13^{ος} μισθός μπορεί να είναι για τις επιχειρήσεις μια επιπλέον μισθολογική υποχρέωση, που όμως οι εργοδότες ποτέ δεν το θεώρησαν «δώρον - άδωρον», αφού το δώρο Χριστουγέννων, δίνει προστιθέμενη αξία και, παρά τις δυσκολίες στη καταβολή του, πάντα επιστρέφει πολλαπλασιαστικά στην οικονομία και την αγορά. Τέλος, ο 13^{ος} μισθός, όπως κάθε άλλο δώρο, που είτε προσφέρουμε, είτε δεχόμαστε, βελτιώνει την ψυχολογία, που έχει εξίσου ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία του τόπου περισσότερο από ποτέ.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά !